

O Heer, my God, ek leef uit u ontferming



O Heer, my God, ek leef uit u ont-fer - ming.



U is my toe-vlug; U bied my be -sker - ming.



Net U be-paal my le -wens-lot.

2

In donker nag ervaar ek u nabyheid.

**U Woord bring vrede,
vastigheid en vryheid.**

By U vrees ek geen bose mag.

3

Waar ek mag gaan,

daar is u liefde by my.

Selfs in my lyding weet ek: U bevry my.

U laat my veilig by U staan.

4

Heer, dink aan my

wanneer my einde nader.

Ek is u kind, hou my tog vas, my Vader.

U Seun het ook vir my gely.